

12 oktober 2017 Solo zeiltocht naar de “Deep South” van de Atlantic door Jeroen Nauta

Een zeer boeiende en indrukwekkende beschrijving van een solo zeiltocht naar Vuurland en South Georgia.

Jeroen Nauta kon een jaar vrijmaken en besloot met zijn schip ‘Saltash’ (vernoemd naar een Engels fregat uit WO II) solo naar de Deep South van het Atlantisch oceaan te zeilen. Zijn reis voerde naar Patagonië / Vuurland, later naar South Georgia. In Ushuaia – Patagonië stapte zijn vrouw aan boord om samen de straat van Magellaan te bezeilen.

Alleen ging Nauta door naar South Georgia waar hij enige maanden verbleef in de nederzettingen Grytviken en Stromness. Na het juiste weermoment gekozen te hebben koerste Jeroen Nauta noordwaards richting St Helena, om uiteindelijk na 10 maanden zeilen terug te keren in Nederland, najaar 2014..